

Waar ga je naartoe en waar kom je vandaan?

Deze vraag wordt Hagar gesteld, midden in de woestijn, waar ze naartoe is gevlucht. Een engel stelt haar deze vraag. Die geeft haar ook advies voor haar verdere weg.

Maar mij intrigeerde de vraag voor het begin van dit jaar. Gelukkig zijn we niet op de vlucht, althans niet zo als de vele mensen die denken hun geluk te vinden in Europa.

Het zou zomaar kunnen dat de één of ander innerlijk wel op de vlucht is, maar dat heeft dan andere oorzaken. Te veel werk, te veel zorg, een dreigend begin van een dementie.

Waar ga je naartoe en waar kom je vandaan? Is er in het afgelopen jaar in uw leven, in jouw leven zoveel verandert dat de start in dit nieuwe jaar van 2023 heel anders aanvoelt dan het jaar ervoor, toen het jaar 2022 begon? Sommigen zijn oma en opa geworden. dat verandert het leven in grote mate. Wanneer de eigen kinderen ouders worden, schuift er ineens heel veel in een familie. Menig ouder heeft dan van het eigen kind de vraag gehoord: hoe deed jij dat dan? En dan staan ouder en kind ineens op een ander, gelijker niveau tot elkaar.

Waar ga je naartoe en waar kom je vandaan? Misschien bent u weduwnaar of weduwe geworden. Dan is het niet meer gewoon om samen aan tafel te zitten. De gesprekspartner ontbreekt, het maatje van je leven, niemand kan deze plek innemen. Hoeveel tijd is nodig om te verwerken dat je er nu alleen voor staat. Waar ga je naartoe en waar kom je vandaan? In deze vraag schuilt aan de ene kant de feitelijkheid, Hagar's vlucht, haar plaats in een onleefbaar oord, maar daarin kun je zoveel meer horen.

Waarom deze vlucht, wat zijn de oorzaken, wat zegt het gevoel, waarom is het leven niet meer in balans? Aan wie ligt dat nou eigenlijk? Velen stellen zich deze vragen zelf weleens. Schrijven hun antwoorden ook op. Maar wanneer je wordt bevroegd, kan dat ertoe leiden nog dieper na te denken: ja, waarom is het nu eigenlijk zo, waarom ben ik zo boos, of zo teleurgesteld? Of juist zo bijzonder vrolijk geworden? Maar, eerlijk is eerlijk, het onderzoek naar geluk is een stuk minder dan naar verbitterd zijn, of woede-uitbarstingen. De weg van Hagar gaat tenslotte terug naar die plek, die geen plek meer voor haar was. Voor haar niet, voor haar rivale Sarai niet. Toch is daar de plaats waar een toekomst voor haar wordt gemaakt en ontstaat. Een zeldzaam moment om daar weer uit te komen, waar je niet meer wilde zijn. Waar wij vaak een nederlaag zien, is dat voor God weleens anders. Zo blijkt uit de boodschap van de engel. De toekomst bestendigen moet weleens daar zijn, waar wij het zo moeilijk vinden. Ondanks dat het geen mooie gedachte is, ligt er toch hoop in. Voor de vele vragen van onze tijd allemaal.

Ik wens u en jou dat er - ook - in dit jaar een plaats zichtbaar wordt, waar toekomst in schuilt, omdat er bemoediging te vinden is, nieuwe hoop, en vertrouwen. En het moeizame zich keert tot een hoopvol begin.

Alle goeds voor die nieuwe jaar, of: heel ouderwets: veel heil en zegen.

ds. Wiebke Heeren Voor wie na wil lezen: Genesis 16: 7 - 12